

VERHAALTJE ROND HUREN

BENODIGDHEDEN: een paar cadeautjes, 3 à 5 spelers

*Marieke staat te springen.
Het is vandaag haar feestje.*



Mama, ik ben zo blij.
Ik kan niet stoppen met springen.
Mijn benen willen heel de tijd de lucht in.
Wanneer begint mijn feestje?

Meisje toch!
Ik zie dat je niet kan wachten.
Straks komen je vriendjes en de pakjes.



*Marieke durft niet zeggen wat ze het liefste wil.
Een springkasteel.
Ze denkt dat het teveel kost.*

*Daar komen Ollie en Tibe.
Ze hebben iets in hun handen.*



Alstublieft Marieke.
Gelukkige verjaardag!



Dankjewel, Ollie en Tibe.
Hebben jullie zin in taart?
Mama heeft taart gebakken.



**Ja hoor!
Maar waarom sta jij zo te springen?**



**Ik ben zo.
Ik kan niet anders.
Mijn benen willen altijd springen.**

**Marieke, kom eens.
Er staat een verrassing in de tuin.
Ollie en Tibe, komen jullie ook?**



*Marieke, Ollie en Tibe gaan naar de tuin.
Dan ziet Marieke het springkasteel.*



**Waw, mama, ik ben zoooooooooo blij.
Wat ben jij een lieve mama.
Waarom heb je niets gezegd?
Heb je veel moeten betalen voor het springkasteel?**

**Neen, hoor!
Maar het moest wel een verrassing blijven.
We konden het huren van onze buurman Joost.**



*Marieke, Ollie en Tibe zijn superblij.
Marieke's benen springen,
altijd maar meer en meer, de ganse dag!*